



Diaconie HHG Kesteren

4 april 2020

Onderwerp: Hulp ontvangen en hulp bieden in crisistijd

Geachte gemeenteleden,

Door de uitbraak van het coronavirus is er in zeer korte tijd heel veel veranderd. Kerkdiensten en andere samenkomsten kunnen niet meer plaatsvinden zoals we gewend zijn. Onderlinge contacten moeten worden vermeden. Dit allemaal om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit raakt ook onze gemeente.

In de eerste plaats denken wij aan degenen die getroffen zijn door het coronavirus en allen die om hen heen staan. Wij hopen en bidden dat de grote Medicijnmeester herstel wil geven en deze weg wil heiligen aan ons aller hart. In het bijzonder gedenken we ook de families die in rouw gedompeld zijn.

De overheid roept ons ook op om kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken zo min mogelijk te bezoeken om zo het risico op besmetting te verkleinen. Ouderen en zieken raken hierdoor nog meer geïsoleerd. Laten we ze niet vergeten! Meeleven kan bijvoorbeeld via een kaart, een bloemetje, een telefoontje of via de sociale media. Mocht u als oudere of hulpbehoevende hulp nodig hebben of een praatje willen maken, schroom dan niet om de diaconale thuishulp Ondersteunende Handen te bellen of te mailen. Dan kunnen wij u bijvoorbeeld helpen bij het halen van boodschappen of medicijnen, of even samen telefonisch de eenzaamheid doorbreken. U kunt contact opnemen met één van de coördinatoren van Ondersteunende Handen, Margriet Hol 0344-600004 of Marlies van den Hatert 0344-644181 of mailen naar ondersteunendehanden@hhgkesteren.nl.

Het is gelukkig wel mogelijk om de kerkdiensten thuis mee te luisteren. Mocht dat niet lukken, laat het ons weten. Dan kunnen wij samen met de kerkvoogdij proberen een oplossing voor u te vinden.

Ook denken wij aan alle mensen die door de uitbraak van het coronavirus getroffen worden in hun inkomsten. Bepaalde sectoren worden hard getroffen. Wij proberen met u mee te leven. Aangezien wij niet achter alle voordeuren kunnen kijken, verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen indien er gebrek is aan eerste levensbehoeften. Wij helpen u dan graag.

De diaconie weet niet alles en ziet ook niet alles. Wij roepen daarom een ieder op om alle noden, zowel van uzelf als die van anderen, aan ons te melden. Dit kan door één van de diakenen te bellen of te mailen naar secretaris.diaconie@hhgkesteren.nl.

Ook willen wij als diaconie u oproepen om indien mogelijk de helpende hand te bieden aan uw naaste. Een christelijke gemeente is ook een diaconale gemeente.

Vanuit de burgerlijke gemeente Neder-Betuwe is ons gevraagd om Ondersteunende Handen in te zetten voor hulpvragen van inwoners uit Kesteren. Daar hebben wij positief op geantwoord. Hoeveel vragen er binnenkomen weten wij niet. Wellicht zijn er meer vrijwilligers nodig dan er nu beschikbaar zijn. Daarom verzoeken wij u om, indien u daarvoor in de gelegenheid bent, u als tijdelijke of vaste vrijwilliger aan te melden bij Ondersteunende Handen. We denken daarbij ook aan jonge mensen.

Ook vragen wij u om alle nood in onze gemeente en daarbuiten op te dragen in uw gebeden. Dit is het allerbelangrijkste. Laten we de Heere smeken om hulp en bijstand in deze moeilijke tijden. Daarnaast vragen wij u ook om allen die noden en zorgen kennen, voor zover mogelijk, te helpen. In Galaten 6 staat: Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus (vers 2) en: Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs (vers 10).

En voor allen die het moeilijk hebben bidden wij u de woorden van Psalm 46 toe: God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht; De HEERE der hierscharen is met ons; de God Jakobs is ons een hoog Vertrek. Sela.

Uw diaconie