



Kesteren, 20 maart 2020

Geachte gemeenteleden,

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben in de afgelopen dagen niet stilgestaan. Integendeel, velen van u en jullie merken dagelijks de gevolgen van de genomen maatregelen. Die zijn voor een ieder persoonlijk ingrijpend. Daarbij komt ook de onzekerheid over de eigen gezondheid en die van degenen die ons lief en dierbaar zijn. In Lukas 21 spreekt de Heere over Zijn naderende wederkomst. Daaraan vooraf zullen ook pestilentiën gaan. Maar even later vertroost Hij ook de Zijnen met de woorden: *Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan*. Gemeente, laat deze roepstem niet aan u voorbijgaan en buigt u neer voor Gods Majesteit.

De kerkenraad heeft, gezien de ontwikkelingen besloten om met ingang van komende zondag, D.V. 22 maart, geen kerkdiensten te houden in het bijzijn van gemeenteleden. Daarmee komt de middagdienst te vervallen en zullen er twee diensten worden gehouden op de gebruikelijke tijden (9.30 uur en 18.00 uur). De kerkdiensten zijn te beluisteren via [www.hhgkesteren.nl](http://www.hhgkesteren.nl). Mocht u niet beschikken over internet, kunt u de diensten achteraf terugluisteren via een cd. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

In deze bijzondere tijden vragen we u ons als kerkenraad op de hoogte te houden van uw welbevinden zodat wij en de gemeente met u mee kunnen leven. Neem tijdig contact op met de predikant of wijkouderling. Huisbezoeken en pastorale bezoeken worden niet meer afgelegd. Alleen het crisispastoraat zal -indien gewenst- doorgaan. De overige pastorale zorg zal via telefoon zijn voortgang hebben.

Welk een oordeel gaat er over de wereld, klinkt er in ons land als de onderlinge samenkomsten van de gemeente haar voortgang niet meer kunnen hebben. Laat de schuld ons op de knieën brengen met de bede van Psalm 60:1:

*O God, hoe hebben wij getreurd,  
Door U verstoten en gescheurd!  
Gij zijt op ons vergramd geweest;  
Keer weer tot ons; wij zijn bevreesd.  
Gij hebt, o HEER, het ganse land  
Geschud, gespleten door Uw hand;  
Het wankelt, het gevoelt Uw slagen;  
Ai, red, genees het van zijn plagen.*

Met vriendelijke groet,

Uw kerkenraad

Blijft u, zo mogelijk, de website van onze gemeente ([www.hhgkesteren.nl](http://www.hhgkesteren.nl)) raadplegen?